

Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Secretaris: P. van Rikxoort, Helfrichstraat 5, 2992 BT Barendrecht, tel.: 0180-612755
Penningmeester: B. van de Vrie, Tjalk 129, 2991 PR Barendrecht, tel.: 0180-618930

Datum : april 2024

Onderwerp : Activiteitenverslag 2023.

Jaarverslag over het jaar 2023, Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam.

Voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is het volgende jaarverslag opgesteld:

VEG-Rotterdam is een kleine gemeente in een grote stad waar de kerken maar een heel klein gedeelte van de samenleving uitmaken. Ook samen met onze broeders en zusters van de Petrakerk zijn wij klein in getal. En we ervaren dat het steeds moeilijker wordt "het kerk zijn" voor God, voor de samenleving en voor elkaar waar te maken.

Tijdens een, begin 2023 gehouden gemeenteberaad, waarin alle mogelijkheden en ook de onmogelijkheden duidelijk en eerlijk zijn besproken, koos de gemeente toch met overgrote meerderheid er voor om door te gaan met het gemeentezijn. Naast onze taak voor Gods koninkrijk verwoordden de leden ook dat ze graag bij elkaar willen blijven. Al was het alleen maar de ontmoeting tijdens het koffiedrinken na de dienst, dit wil men niet kwijt!

De gesprekken en onderhandelingen met bouwonderneming BAM hebben ook dit jaar weer met regelmaat plaatsgevonden. Het tijdspad schuift nog steeds wat op. Dit jaar is ook de gedachte naar voren gekomen of het misschien niet beter is een (kerk)ruimte te huren. Iets geschikts vinden is moeilijk en onze ervaring is dat projectontwikkelaars nog liever hun gebouw leeg laten staan dan verhuren aan een kerkgenootschap.

De zondagse erediensten zijn kostbare zaken. Voor veel ouderen is dit de enige ontmoeting gedurende de week. Naast de kerkdiensten zijn wij naar vermogen bezig met de kledingacties voor Oekraïne, de actie schoenendoos, stiltevieringen, lichtjesavond, taalles en naaclub voor wijkbewoners. De diaconie heeft het project Nieuwe Generatie Brasil voortgezet. Wij zijn dit jaar begonnen met het organiseren van een viertal lunches voor oudere gemeenteleden. Van elf tot twee uur is men informeel bij elkaar, er is alle ruimte voor ontmoeting en we eten met elkaar.

In de geest van Luther met zijn appelboompje hebben we ter vervanging van het grote pijporgel dat voor heel veel geld gerepareerd moest worden, een fraai nieuw Johannesorgel aangeschaft. Zo houden wij de lofzang gaande.

Dhr. Harm Jager en ds. Theo Hettema hebben op een tweetal momenten met ons meegedacht inzake de toekomst van onze gemeente. De Petrakerk is natuurlijk geheel afhankelijk van de regelgeving van de PKN. Maar we bemerkten dat de mensen uit onze Bond beter in staat waren de regels te duiden en via de korte lijntjes die er zijn richting de PKN ook vragen neer te kunnen leggen bij de juiste personen. Over hetzelfde onderwerp was er ook een gesprek met de classis waar de Petrakerk onder valt.

Evenals veel andere kerken hebben ook wij fors moeten inspelen op de gestegen energieprijzen. Het gebouw wordt aanzienlijk minder warm gestookt en er zijn plaids aangeschaft om het behaaglijk te kunnen houden.

De ledenvergadering heeft voor het 4e jaar op rij schriftelijk plaatsgevonden. Alle leden gingen akkoord met de financiële verslagen en de begroting.

Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Secretaris: P. van Rikxoort, Helfrichstraat 5, 2992 BT Barendrecht, tel.: 0180-612755
Penningmeester: B. van de Vrie, Tjalk 129, 2991 PR Barendrecht, tel.: 0180-618930

Voor de actie schoenendoos zijn 21 dozen afgeleverd. De diaconie is verder gegaan met het jaarthema/ project Nieuwe Generatie Brasil. Voor de kledingactie Oekraïne konden eind januari 20 dozen worden weggebracht. De vakantiekaarten vormen ieder jaar weer een passende activiteit voor de start van het seizoen. De bootreis van 26-08-2023 maakten we samen met mensen van de Johanneskerk en met deelnemers van het "kerk en buurtwerk".

Voortbordurend op enkele activiteiten uit het Kerk en Buurtwerk, nu onder verantwoordelijkheid van de diaconie, wordt er taalles gegeven en is er een naaiclub.

De nieuwbouwplannen in samenwerking met de BAM gaan nog steeds door maar het tijdpad schuift steeds wat op. We hebben onderzocht of het mogelijk is ergens in de wijk een klein gebouw van tussen de 200 of 300m² te huren. Maar zonder resultaat. Tijdens een gemeenteberaad is besloten tot aan de sloop in ons eigen gebouw te blijven. Onderzoek of het misschien voordeliger was om de diensten in de bijzaal te gaan houden gaf als resultaat dat dit de oplossing niet was vanwege de kosten die gemaakt zouden moeten worden voor het verhuizen van orgel, beamer, camera en ringleiding.

De enorm gestegen energieprijzen hebben ons gedwongen de maatregelen die vorig jaar waren ingezet voort te zetten. We adviseren in de kerk de jassen aan te houden en ook zijn er plaids aangeschaft. De penningmeester/kerkrentmeester kon aan het einde van het jaar meedelen dat de maatregelen voordelig hebben uitgewerkt.

Onze predikant ds. Janet de Vries heeft ook dit jaar enkele maanden een stapje terug moeten doen wat betreft haar werkzaamheden. Deze ziekteperiode van Janet heeft maar weer eens extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk het pastoraat is in onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat naast de predikant ook gemeenteleden bezoeken afleggen, het contact onderhouden en oog hebben voor elkaar.